

INLEIDING:

Per 1 januari 2011 ben ik vervroegd met pensioen gegaan. Na ruim 44 jaar werken maak ik gebruik van een regeling en hierdoor gaat er een ander leven voor mij beginnen. Niet meer s'-morgens voor half 6 het bed uit en naar Eindhoven om gaan te werken en vervolgens tegen 5 uur weer thuis te komen.

Nee, andere mogelijkheden, veel vrije tijd, dingen (meer) gaan doen die ik al ken maar ook dingen die ik nog niet ontdekt heb. Wat zal de toekomst gaan brengen? In het begin is het echt wel even wennen maar dat "niet meer moeten" en het hebben van het ultieme vakantiegevoel gaat gauw genoeg voorbij. Maar wat is dan wijsheid? Hoe vul ik mijn tijd op een aangename maar ook zinvolle manier in?

Zomaar kwam het in mij op om na te gaan of fietsen, op mijn gewone fiets, leuk voor mij zou zijn. Ook zonder een echte reden stelde ik mij als doel Santiago de Compostela (SdC). En inderdaad ging ik dit idee verder uitwerken. Wel had ik een paar uitgangspunten/doelstellingen voor mezelf opgesteld.

- \* Zoveel mogelijk alleen fietsen
- \* Stoppen met roken
- \* Ongeveer 12 kg afvallen
- \* Geen datum plannen wanneer ik in SdC zou aankomen (vrijheid/blijheid)
- \* Zoveel mogelijk zelf koken en op campings overnachten (low-budget)

Gelukkig vond Aggie dit ook een goed idee; als ze maar niet mee hoeft te gaan.....

Ik heb mij in de bibliotheek wat lectuur geleend; op internet alles opgezocht; met mensen gesproken die er al geweest zijn etc.....Uiteindelijk heb ik een 3-tal boekjes besteld met daarin o.a. de routebeschrijving, plaatselijke informatie en overnachtingplaatsen.( St.Jacobs fietsroute van Clemens Sweerman ).

Vanaf dat moment begon het echt te leven. Ik had echter alleen maar een goede fiets ( die eigenlijk niet geschikt is voor in de bergen want er zitten trommelremmen op ). In de opruiming kocht ik een 2 persoonstentje; een slaapzak, een 1 pits gasstelletje en een slaapmatje voor € 100,=. Op de markt 4 goede fietstassen en bij de fietsmaker een grote stuurtas en fietshelm. De rest heb ik links en rechts bij elkaar gesprokkeld met als uitgangspunt dat het zo goed en goedkoop mogelijk zou moeten zijn.

De theorie is dus helemaal geregeld. Een fiets, kampeerspullen, fietskleding, fietstassen en routeboekjes. Maar eigenlijk nog geen meter getraind. Dus eerst maar eens kilometers gaan maken rond het huis zonder bagage. Zo'n fietser ben ik nooit geweest. Beginnen met 40 km en dat uitbouwen tot 80 km. Vervolgens met volle bepakking. En dat fietst toch heel anders... Toch ongeveer 1200 km getraind!!

Ik had een goed gevoel over mijn voorbereidingen en uitrusting en op 3 mei was het zover. SdC here I come.....

Dinsdag 3 mei Venray - Bergeijk 73 km.

Om half 10 vertrok ik thuis, uitgezwaaid door Aggie, onder een blauwe lucht en de wind op de rug richting Bergeijk. Via Ysselsteyn en Griendsveen dwars door de Peel. Via allerlei landweggetjes kwam ik al om goed 3 uur aan op de **camping Theuws** in Bergeijk. Er waren verder geen gasten dus het was erg stil. Tegen de avond kwam er een bejaard echtpaar uit Roosendaal. Nog gezellig mee gepraat en al vroeg naar bed. Wel kou geleden dus maar extra kleren in de slaapzak!

Woensdag 4 mei Bergeijk - St-Katelijne-Waver 94 km.

Om goed 8 uur vertrokken richting België. Weer stralend blauwe lucht en de wind mee. Wegen en paden veel door de bossen tot aan het kanaal dat al België is. Over jaagpaden langs het Albertkanaal, Netekanaal en de Nete. Kilometers lang; er lijkt geen einde aan te komen. In Lier, bij de Zimmertoren, wat gegeten en gedronken. Mooi stadje en wat rond gekeken. De moeite waard. Voorbij Duffel even van de route en neergestreken op **camping Roosendaal** in St. Katelijne-Waver. Er waren nog een drietal andere gasten. Met 2 's-avonds zitten keuvelen. Koelde weer snel af en weer vroeg naar bed. Goed geslapen.

#### Donderdag 5 mei St-Katelije-Waver - Onkerzele 74 km.

Om half 10 vertrokken. Annemarie de Koning, een van de twee campinggasten, fietst ook naar SdC. Samen fietsen we verder. Het is prachtig fietsweer. In Mechelen wat gedronken en de stad doorgelopen. Moeite waard. Prachtige jaagpaden langs de Dender. Een prachtig stukje natuur. Weilanden, bosjes en riet langs de oevers, een lust voor het oog en vooral stilte. We kamperen op **camping de Gavers** in Onkerzele. Er zijn nog enkele andere gasten maar het is erg rustig. Goed geslapen.

#### Vrijdag 6 mei Onkerzele - Rumegies 79 km.

Om half 10 de fiets op. Warm (25). De heuvels beginnen en het wordt dus zwaarder. Tot nu toe was het vooral vlak. Weer stukken langs de Dender en later langs de Schelde. Prachtige jaagpaden en geen ander verkeer. In Deux-Arcen werd het Wallonië en dat was wel te merken aan de kwaliteit van de wegen en paden. In Tournai even rondgekeken. Ik wil zeker niet in Wallonië overnachten en de 1<sup>e</sup> camping in Frankrijk was de enige optie. Camping **Le Petit Clos** in Rumegies was prima. Goed geslapen.

#### Zaterdag 7 mei Rumegies - Honnecourt-s-Escaut 70 km.

Om 9 uur aangefietst. Prachtig weer (25) en harde wind tegen. De hele dag heuvelachtig en zelfs bij de afdalingen moeten trappen vanwege de tegenwind...Vermoeiend en vooral ongewend! Maar wel uitdagend. Ook even Cambrai doorgefietst maar niet echt bekeken. Op de **camping de l'Escaut** heerlijk gegeten; frites met 'n snack en un paar pilskes. De was gedaan en genoten van de rust. Verder geen fietsers op de camping.

#### Zondag 8 mei Honnecourt-s-Escaut - Ourscamp 82 km.

Om kwart voor 9 aangefietst. Prima fietsweer maar wel bewolkt. Heuvelachtig. Even de weg af om de oorsprong van de Schelde te bekijken. Het weer wordt beter en de zon doet zijn best (26). Even St.Quentin bekeken en weer verder gegaan. Mooie omgeving en erg rustige wegen. Je bent alleen op de wereld...

Vlak voor Noyon nemen Annemarie en ik afscheid van elkaar. We hebben 3 dagen samen gefietst en het was gezellig maar niet de opzet. Even Noyon nog bezichtigd en toen verder gefietst. In **Ourscamp** is een heel grote abdij uit 1129. Deze mega abdij is gedeeltelijk gerestaureerd maar ook nog veel vervallen. Op het terrein was ook een ommuurd weiland waar mensen konden **kamperen**. Het sanitair was ergens in de abdij. Er waren nog 5 andere SdC- fietsers en het was wel gezellig ( Joop en Ria ). Na het eten gezellig gepraat maar op tijd naar bed. Er stond een grote feesttent en heb daarin geslapen.

#### Maandag 9 mei Ourscamp - Liancourt 68 km.

Om kwart voor 9 vertrokken richting Compiègne. Na 3 dagen heuvel op en heuvel af vandaag een stuk vlakker wat wel zalig is voor de stramme spieren. Maar nog zaliger is het dat de wind is gaan liggen. Prachtig weer (25). In Compiègne wat gegeten en de stad bekeken (mooi stadhuis). In dit gebied weinig campings en dus wordt het een stuk van de route af om iets te vinden. Na een flinke maar ook steile klim van zo'n 6 km gearriveerd op **camping La Falloise** in Liancourt. Een verschrikkelijke camping. Volgens mij veel "permanente" bewoners die het werken niet hadden uitgevonden en erg luidruchtig. Na mij kwamen het echtpaar Ria en Joop en oom en nicht Hans en Petra ook op deze camping. Ria bestelde voor ons allen een heerlijke pizza en die werd vanuit het dal keurig gebracht. Op een hoekje van een veldje kon ik mijn tentje neerzetten. Na het eten nog gezellig gekletst. Het was de hele avond en nacht onrustig op de camping.

#### Dinsdag 10 mei Liancourt - Hénonville 46 km.

Na een niet al te beste nachtrust om 9 uur met Ria en Joop aangefietst. Eerst in een supermarkt inkopen gedaan en vervolgens de route weer opgepakt. Het was weer heuvelachtig met een paar flinke klimpartijen. Het was weer prima weer (25) en weinig wind. Rond de middag afscheid genomen van Ria en Joop.

De steile heuvels en het warme weer geeft als resultaat dat ik als een paard ging zweten. Na een klim van 10% lag bovenop een mooie camping die ik maar al te graag opzocht. Later kwamen Hans en Petra en een echtpaar uit Heerenveen ook op **camping Le Bois Joli**. De was gedaan, eten gekookt en een paar flesjes bier gedronken en ontspannen met de anderen zitten ouwebetten.

#### Woensdag 11 mei Hénonville - Goussonville 47 km.

Om kwart over 8 vertrokken. Alweer prachtig weer. Vandaag een korte etappe omdat de volgende camping te ver weg is. Diverse stevige klimmen en tussen de klimmen door glooiend dus ook op en af.... Aangekomen op **camping Canada** bleek die gesloten (rustdag). Toevallig kwam er een medewerker langs en die liet mij er in. Prachtige camping, goed sanitair en een veldje voor mij alleen!

Heerlijk mijn tentje opgebouwd en iets gedronken. Daarna wat over de camping gewandeld. Later die middag komen o.a. Joop en Ria, Hans en Petra, het echtpaar uit Heerenveen ook aangefietst. Je blijft elkaar tegenkomen....Ido gebeld vanwege zijn verjaardag. Na het eten nog gezellig met z'n allen gekletst.

#### Donderdag 12 mei Goussouville - Chartres 73 km.

Om goed 8 uur vertrokken. In het begin nog heuvelachtig maar later vrij vlak. Veel landbouw en eentonig. Tot de middag bewolkt daarna breekt de zon door. Prima fietsweer! Onderweg krijg ik telefoon dat Truus van Jo is overleden. Veel zin om te fietsen heb je dan niet meer. Je gedachten zijn dan zeker niet bij wat je aan het doen bent. Om half 4 kom ik aan op camping **Municipal in Chartres** en besluit om morgen niet verder te fietsen en mij te bezinnen op het vervolg. De camping is groot en goed onderhouden en 20 minuten fietsen van de stad.

Nadat ik de tent heb opgezet en gedoucht ga ik naar de stad. Na een vluchtige verkenning ga ik koken en eten. Er zijn inmiddels meer fietsers aangekomen. Joop en Ria, Hans en Petra, Annemarie, het echtpaar uit Heerenveen en een Vlaams stel. Ondanks het droevige bericht toch nog gezellig.

#### Vrijdag 13 mei Rustdag in Chartres.

Na een goede nachtrust krijgt Annemarie tijdens het ontbijt een keteltje heet water over zich heen. Dus met z'n allen blussen en dikke pech voor Annemarie. Na het ontbijt de was gedaan en opgehangen. Met de fiets naar Chartres om deze bij te laten stellen (€ 10, =). De stad bezichtigd. De kathedraal bezocht en deze was indrukwekkend. Laat op de middag weer naar de camping. De was opgeruimd, eten gekookt en afgewassen; dus weer helemaal bij. Jo proberen te bellen maar niet gelukt. Wel een kaartje gestuurd. Na het eten met 11 mensen heerlijk zitten kletsen tussen de tentjes. Hans kan niet verder omdat zijn knie op slot zit. Zijn nichtje Petra wil wel verder maar is tot dan achter oom Hans aangefietst.... Bovendien spreekt ze geen woord Frans. Zij gaat morgen met mij verder. Goed geslapen maar dat was niet zo moeilijk met zoveel wijn op.....

#### Zaterdag 14 mei Chartres - Moree 85 km.

Uitgerust en zonder kater fiets ik met Petra verder richting Poitiers. Het is rustig lenteweer (21) en glooiend. Onderweg een mooi kasteel in Châteaudun bewondert.

Een ontspannende fietsdag die we afsluiten op camping **La Varenne**. Voor de 1<sup>e</sup> keer 's-nachts wat regendruppels.

#### Zondag 15 mei Moree - Reugny 75 km.

Goed geslapen en na het ontbijt op tijd aangefietst. Harde wind tegen en erg veel klimmetjes. Niet steil of lang maar gewoon erg veel. Veel landbouw en niet echt mooi. Op het einde gezocht naar een camping maar na lang zoeken bleek de camping **Le grand Prée** nog gesloten. Bij gebrek aan een alternatief toch maar tentje opgebouwd op deze camping zonder toilet en douche! Wel geen campinggeld betaald.....

#### Maandag 16 mei Reugny - St-Maure-de-Touraine 71 km.

Na een goede nachtrust en ontbijt weer aangefietst. In Tours mijn fototoestel laten vallen en meteen een nieuw gekocht. Tours globaal bezichtigd. Druk en groot met mooie gebouwen. Toch maar gauw genoeg doorgefietst. Het landschap is afwisselend. Landbouw, weien en bos en glooiend met enkele steile stukken. Gekampeerd op camping **Municipal**.

#### Dinsdag 17 mei St-Maure-de-Touraine - St-George-les-Baillargeaux 72 km.

Goed geslapen en op tijd op de fiets. Vandaag heuvelachtig gebied met klimmetjes tot 10%! Prachtig boerenland en zwakke wind maar wel 30 graden. Dus echt afzien. Even in Châtellerault rondgekeken. Mooie brug over de Vienne. Onderweg een paar erg mooie kastelen bekeken. Onderweg een plat de jour genuttigd zodat ik vanavond niet hoeft te koken. Tent opgezet op camping **Le Futuriste** met een zwembad dus daar ook gebruik van gemaakt.

#### Woensdag 18 mei St-Maure- de Touraine - Vivonne 36 km.

Vandaag zullen Petra en ik afscheid van elkaar nemen. Ze kan en durft alleen verder. Het is al vroeg warm en om half 9 zijn we op weg. Het is en blijft heuvelachtig en 30 graden. Het vergt hierdoor veel energie. Poitiers niet echt bezocht. Het was te druk en te warm om tussen de stenen rond te lopen. In Vivonne hebben we nog warm gegeten en ik ben naar de camping Municipal in Vivonne gefietst en Petra is verder gegaan. Het is een grote camping en er stond nog 1 caravan meer. Nadat ik de tent opgezet heb ben ik het dorp ingelopen en heb boodschappen gedaan. Na het eten nog wat rond geslenterd en op tijd naar bed.

#### Donderdag 19 mei Vivonne- Melle 47 km.

Na een goede nachtrust en ontbijt vertrek ik al voor 9 uur. Het is dan al 26 graden en het parcours is heuvelachtig. Dus zwaar en eigenlijk te warm voor een lange inspanning. Om half 3 kom ik aan in Melle en na even zoeken vind ik **camping Municipal**. Een kleine camping onder dikke bomen. Ik kan de was niet doen omdat er alleen maar schaduw is. Tegenover mij staat een tentje met een Engelse lerares als bewoner. We komen aan de praat en we drinken en eten samen. Zij is uit Egypte gezet vanwege de onrust. Zij gaf daar les aan een school. Verhalen die zeker niet alledaags zijn. Later komen er nog 3 mensen uit Tilburg aangebietst. Het zijn van die snellerikken. Veel en lang fietsen en weinig zien. Ieder zijn meug.

#### Vrijdag 20 mei Melle - Taillebourg 72 km.

Ook vandaag weer op tijd op weg. Weer warm (26) en heuvelachtig.

Onderweg een fietser uit Groningen tegen gekomen die de andere kant op fietst. Hij had bericht dat zijn vrouw in het ziekenhuis was opgenomen. Dus zo snel mogelijk naar een treinstation en naar huus!

Verder nog en Vlaams echtpaar ontmoet die te voet en allebei met een karretje richting SdC liepen. Zij waren in Antwerpen gestart. Mooi om met deze mensen te praten. In de wijde omgeving geen camping te ontdekken behalve **camping Municipal in Taillebourg**. Een kleine camping met bewoners die daar vast logeerden... Geen geruststellende gedachte om daar mijn spullen alleen te laten. Maar ik moest toch boodschappen doen. Goed sanitair en kostenloze overnachting. De was gedaan en heerlijk gegeten. Na het eten het dorpje nog rondgelopen en op tijd naar bed.

#### Zaterdag 21 mei Taillebourg - Amelie-Plage 75 km.

Na het ontbijt om half 9 op de fiets. In het begin nog heuvelachtig maar dichterbij de kust werd het vlakker. De wind echter pal van voren. Dit kostte nogal wat kracht. Na de lunch in Royan met de veerboot over naar Pointe de Grave. De oversteek duurde ongeveer een half uur. Even gezocht naar het fietspad. Dit pad loopt langs de kust van de Atlantische Oceaan en is erg mooi aangelegd en voor Franse begrippen gewoon strak. Je komt nu nog minder mensen tegen. Je vraagt je af waar iedereen toch is. Het is een mooi gebied, langs de kust en mooi weer. Uiteindelijk kom ik in Amelie-Plage terecht en de **camping** heet dan ook **Amelie-Plage**. Het is een grote camping met internationale uitstraling en veel mobil-homes. Ik ben de enige kampeerder en maak gebruik van het terras en tuinstel bij zo'n mobilhome. Het strand is 3 x niks. Het water klotst tegen de duinen en de duinen zijn niet mooi.

De enige mensen die ik vandaag gesproken heb is een jong stelletje uit Nieuw-Zeeland die ook op de camping staan. Gauw naar bed en morgen snel verder !!

#### Zondag 22 mei Amelie-Plage - Carcans-Plage 59 km.

Vandaag zou ik eigenlijk een rustdag hebben maar gezien de omgeving fiets ik maar snel verder. Mooi fietsweer en bewolking en zon en zo'n 22 graden. Lange fietspaden door bossen, langs het strand en door een enkel verdwaald dorpje. Over deze 59 km ben ik alleen maar een fietsende Spanjaard tegengekomen. Hij ging van San Sebastian naar Nederland. Verder helemaal niemand. En dat is toch wel erg weinig. Je denkt dat je op een andere planeet bent. Rond de middag in het kustplaatsje Hourtin-Plage in een restaurantje gegeten. Ook hier was ik de enige klant. Toen ik mijn fiets weer pakte bleek de binnenband van het achterwiel eruit te komen. En dat op zondagmiddag om 1 uur. Als de nood hoog is is de redding nabij luidt een bekend Frans spreekwoord..... De overbuurman, een surfplankverhuurder en dergelijke, had nog 1 buitenband die paste. Dus voor € 26, = werd die op mijn fiets gelegd. Hulde aan deze zakenman; dat zie ik in Nederland nog niet gebeuren. Na een oponthoud van een klein uurtje kon ik weer verder. Uiteindelijk kwam ik op **camping L'Océan** in Carcans-Plage aan. Een geweldig mooie camping met een handvol toeristen. In het dorpje was helemaal niets te doen. Geen toeristen...!!! In de plaatselijke super mijn inkopen gedaan. De eigenaar zat met zijn gitaar achter de kassa te spelen. Heerlijk gegeten op een zalige camping zonder gasten te hebben gezien. Dus maar op tijd naar bed.

#### Maandag 23 mei rustdag in Carcans - Plage.

Onder mooie hoge dennenbomen werd ik wakker. De zon was al op en lucht was blauw. Een stralende dag met meer dan 30 graden. En dat aan zee en een rustdag. Als god in Frankrijk, nietwaar?

En zo was het. Op mijn gemak broodjes bij de super gehaald. Koffie gezet en heerlijk ontbeten. De was gedaan en opgehangen. Lekker gedoucht en met een handdoekje naar zee gelopen. Niemand tegengekomen en op het strand waren nog geen 5 mensen. En wat voor een strand. Goudgeel, blauwe zee en mooie hoge golven. Handdoekje op het zand, zwembroekje aan en geen handen die mijn rug in zouden smeren. Dus maar even zonnen want anders zou je verbranden. Rond de middag langs de super eten gekocht voor tussen de middag. In de schaduw heerlijk geluncht en een flesje rose soldaat gemaakt. Even een middagdutje en weer terug naar het strand. Daarna even een paar pilskes in de plaatselijk café gedronken. Er waren zowaar nog 7 andere gasten.

Tot slot nogmaals langs de super voor het avondeten. Op een bankje onder de dennen heerlijk gedineerd. Wat een rust. Er was niemand op de camping...Na het eten nog een keer naar het strand om de zon onder te zien gaan. Wat een prachtige zonsondergang. Geen wolkje aan de lucht en de zon werkelijk de zee in zien verdwijnen. Uniek!  
Bij terugkomst op de camping mijn flesje rose leeggedronken en vervolgens voldaan de tent in. Wat een mooie dag!

#### Dinsdag 24 mei Carcans-Plage - Mios 77 km.

Vandaag 3 weken onderweg en ruim 1250 km gefietst. Om half 9 aangebietst en de laatste keer mijn inkopen gedaan bij de super. Verder langs de kust over fietspaden door de bossen. Wat een rust en schoonheid. Geen toeristen. Richting Mios moest ik naar het oosten fietsen en dus weg van de kust.

Er was een fietspad van ruim 22 km aangelegd op de plaats van een spoorlijn. Rechttoe rechtaan maar wel weer door de bossen. Diverse terrasjes gepikt en ook daar geen andere toeristen. Wat een verlaten gebied. Uiteindelijk op **camping Municipal** in Mios mijn tentje opgezet. Mooie camping langs het riviertje de L'eyre. Op de camping waren verder geen gasten behalve een groep kinderen die op kamp waren. Tentje opgezet en naar het dorp gefietst en wat gedronken. Boodschappen gedaan en heerlijk gegeten. Na het eten langs het riviertje gewandeld. Om een uur of 10 naar bed en heerlijk geslapen.

#### Woensdag 25 mei Mios - Escource 79 km.

Na het ontbijt met prachtig weer vertrokken. De eerste 40 km door bossen. De rest over rechte wegen waar alle bomen gekapt waren. Een troosteloze vlakke omgeving. Weinig dorpen en al helemaal geen voorzieningen. Rond de middag in Pissos warm gegeten op terras onder mooie platanen. Opvallend was dat er constant vrachtauto's met boomstammen langs kwamen. Dit verklaart natuurlijk de kaalslag in de bossen over tientallen kilometers. In Mousty iets gedronken en vanaf hier zijn het nog 1000 km naar SdC. Onderweg nog een Engels echtpaar te voet ontmoet. In dit deel van Frankrijk zijn er geen campings. Niet gevonden en er stonden er ook geen in het boekje. In een super in Escource aan de mevrouw gevraagd of er overnachtingsmogelijkheden waren in de buurt. Zij belt meteen de gemeente en daar zei men dat ik mijn tentje **achter het gemeentehuis** mocht neerzetten. Geen voorzieningen maar ook niet wild kamperen. Was wel behelpen maar het was OK. Ook in dit dorp veel vrachtwagens met boomstammen. Na het eten nog wat rond gekeken en op tijd naar bed.

#### Donderdag 26 mei Escource - Peyrehorade 90 km.

Al vroeg op de fiets nadat ik inkopen had gedaan bij de super. Bewolkte dag maar prachtig fietsweer. De eerste 60 km weer kaarsrechte wegen door gekapte bossen. Eentonig en eigenlijk best shit als er iets gebeurt. Zo troosteloos. In een dorpje een terrasje en daar zaten Egbert en Jan-Wierts uit Friesland en Groningen. Gezellig met zitten buurten en samen tot Dax gefietst. Zij gingen Dax in en ik ging verder richting Peyrehorade. Net buiten Dax heb ik in een Supermarche warm gegeten. In Peyrehorade waren de campings nog gesloten en via het VVV kwam ik terecht bij een boerencamping zo'n 3 km van de route. De camping was perfect en de boer verbouwde o.a. kiwi's. Ik was weer de enige gast. De boer en zijn vrouw waren erg gezellig en heb na het eten de was gedaan. Bovendien heb ik hier spullen achtergelaten die ik niet meer nodig had.

#### Vrijdag 27 mei Peyrehorade - St-Jean-Pied-de-Port 67 km.

Eenmaal op de fiets merk je dat de bergen eraan staan te komen. Heuvelachtig met een aantal stevige klimpartijen. Prima fietsweer. In St-Palais geluncht. Hoe dichterbij je bij St-Jean komt hoe dichterbij de Pyreneeën en hoe hoger de bergen. Onderweg regelmatig van de fiets voor een break. Ook gesproken met 3 fietsers uit Bladel. St-Jean is echt toeristisch. Je merkt het vooral aan de vele pelgrims die te voet zijn. Dit is het vertrekpunt voor hen. Wie staan er als ik aankom? Egbert en Jan-Wierts. Tent opgezet op **camping Municipal**. Ik heb me toch in laten schrijven bij het pelgrimskantoor van St-Jacob. Dit geeft mij in noodgevallen recht op overnachting in de refuges in Spanje (heb ik geen gebruik van gemaakt) maar moet dan wel elke dag stempels gaan verzamelen (zie carnet). Ook geeft een goed gestempelde carnet recht op het Compostelaat. Ben nog wat door het dorpje gewandeld en wat gegeten. Gezellig wat gekletst en op tijd gaan slapen. Morgen wordt de zwaarste dag.

#### Zaterdag 28 mei St-Jean-Pied-de-Port - Burquete 35 km.

Samen met Egbert en JanW fiets ik de bergen in. Het wordt een zware dag. 33 km klimmen. Van 163 meter naar 1057 meter. Gelukkig is het mooi weer; strakke blauwe lucht en zo'n 20 graden. En het was zwaar. Zeer regelmatig van de fiets om een stuk te lopen. Veel haarspeldbochten. Onderweg 2 voetgangers tegen gekomen. Dit was eigenlijk niet de wandelaarroute maar zij hadden een karretje achter zich en dat ging niet over het wandelpad. Ook een echtpaar met de auto ontmoet. Hij was vorig jaar gefietst en wilde e.e.a. nog eens terugzien.

Gelukkig heb ik voldoende eten en drinken bij me. Wat is het toch zwaar en naarmate de klim vordert wordt het er niet lichter op.... Heb in mijn leven nog niet vaak zo af moeten zien. Helemaal voldaan, kapot maar ook trots kwam ik boven op de top (Alto Ibaneta) op 1057 meter aan. Na een kleine afdaling op een terrasje in Roncesvalles wat gegeten en gedronken. SdC nog 790 km volgens de borden. Na een lange afdaling mijn tentje opgezet op **camping Urrobi**. Prima camping. Prachtig weer, lekker eten en drinken en moe maar voldaan op tijd naar bed.

#### Zondag 29 mei Burquete - Pamplona 40 km.

Met z'n 3-en op tijd aangefietst richting Pamplona. Wat meteen opvalt zijn de vele wandelaars die ik tegenkom. Sommige zwaar bekapt; anderen bijna zonder bagage. Hier begint de Camino en dat merk je tot aan SdC. Het fietsen valt vandaag wat tegen. Heb nog spierpijn en mijn hele lijf is wat stroef. De inspanningen van gisteren eisen hun tol. Het landschap is heuvelachtig met meerdere steile klimmen. Rustig aan en langzaam gaat het beter. Ik overnacht op **camping Ezcaba** en ga op tijd onder de wol.

#### Maandag 30 mei Pamplona - Estella 67 km.

Op tijd op de fiets en naar Pamplona. In de stad was weinig te doen; alles was nog gesloten. Wel in de kathedraal geweest. Er was een mis gaande; 16 priesters en 4 gelovigen....De stad zelf viel mij tegen dus maar doorgefietst. Heuvelachtig met klimmen van 7% tot 9%. Om 6 uur gearriveerd op **camping L'zaera**. Het dreigde al de hele dag maar het is nog steeds droog en zo'n 24 graden. Goede camping met een goed restaurant. **Gestopt met roken !!!!!**

#### Dinsdag 31 mei Estella - Logrôno 52 km.

Onder een bewolkte hemel vertrokken naar Logrôno. Weer heuvelachtig met vele beklimmingen. Een zware dag. Je fietst met z'n drieën maar door de zwaarte van het parcours fiets je toch alleen. Bij pauzes e.d. wacht je elkaar op en dat is best gezellig. Ook op de camping is het een pré. Ik heb wel erg veel zin in een peukje maar kan me beheersen. Tent opgezet op **camping La Playa**. Was ene André uit Hoofddorp die de tocht ook maakt. Met z'n 4-en naar de stad gewandeld, bezichtigd en lekker gegeten en gedronken. Bij terugkomst stond Annemarie ook op de camping. Leuk om bij te kletsen en verhalen uit te wisselen.

#### Woensdag 1 juni Logrôno - St-Domingo de la Calzada 53 km.

Slecht geslapen; lag iemand verschrikkelijk te snurken. Redelijk en droog weer. Veel heuvels en veel wind. Landschap niet echt mooi. Onderweg voor de 1<sup>e</sup> keer een lekke band; spijker eruit, geplakt en weer verder. Erg veel pelgrims te voet. In het stadje was het redelijk druk. Geen camping, de refuge was vol dus maar een hotel. **Hotel Rio** was sober maar schoon, een echt bed en een heerlijke warme douche. Goed gegeten en heerlijke wijn. Goed geslapen.

#### Donderdag 2 juni St-Domingo de la Calzada - Burgos 76 km.

Na een goede nachtrust en ontbijt vertrokken met een harde wind van achter. Heuvelachtig met flinke klimpartijen. Het lijkt erop dat het steeds beter gaat. Het hoogste punt vandaag was 1051 meter. Steilste klim 14 %. Ook vandaag weer veel wandelaars. Lopen wel grotendeels dezelfde weg als de fietsers maar hebben geen last van elkaar. Opvallend is dat de route steeds goed staat aangegeven. Grote gele borden met blauwe letters/tekens. **Camping Fuentes Blancas** is een grote camping en ligt 5 km buiten Burgos. Goede plaatsen, sanitair en restaurant. Laat op de middag naar Burgos om te eten en de stad te bezichtigen.

#### Vrijdag 3 juni rustdag in Burgos.

Na een goede nachtrust en ontbijt uitgebreid de was gedaan. Weer naar Burgos met de fiets en uitgebreid de stad bekeken. Mooie stad, mooie en grote kathedraal. Ook veel mooie gebouwen. Bovendien was het druk. Na de lunch weer terug naar de camping en rust genomen. Wat gedronken en gegeten en op tijd naar bed.

#### Zaterdag 4 juni Burgos - Castrojeriz 52 km.

Slecht geslapen; ziek en overgegeven. Iets verkeerd gegeten? Of te veel gedronken? Gaandeweg gaat het gelukkig weer beter en om 9 uur ben ik weer de oude. In het begin veel heuvels; later op de hoogvlakte Meseta. Kilometers rechte weg met daarlangs een breed voetpad en om de 10 meter een boompje. Verschrikkelijk eentonig. Ook veel tijd om "te lijden aan gebrek aan nicotine". Nagenoeg geen dorpjes, geen voorzieningen en veel pelgrims te voet. Ik had al moeite om deze troosteloze omgeving door te komen. Bewondering voor de voetgangers. Die liepen zo dagen achtereen. Net voor het einddoel liep de weg dwars door een ruïne van een abdij. Deze abdij, San Anton, stamt uit

de 12<sup>e</sup> eeuw. Hier ook een stempel opgehaald. Na wat zoeken **camping Camino de Santiago** gevonden. Een kleine camping, echt Spaans maar wel met een restaurantje. Onder een stralende zon de tent opgebouwd en daarna een lekker pilske gedronken en Fieke gebeld omdat ze 29 werd. Om 3 uur viel de 1<sup>e</sup> regenbui sinds 3 mei toen ik vertrok. Geen zware bui maar mijn verblijf in het restaurant werd hierdoor (helaas) verlengd....'s-Avonds lekker gegeten voor € 10, = incl. wijn. Op tijd naar bed.

#### Zondag 5 juni rustdag in Castrojeritz.

Jan Wierts heeft zijn dagelijkse pillen niet genomen. De slimmerik heeft er gisteren de schade ingehaald en heeft de pillen - achterstand ingelopen.... Hij zat helemaal onder de uitslag en etter en had dikke enkels en benen. Dus eerst naar de dokter. Niet verplicht te blijven maar ik kon hem dus niet aan zijn lot overlaten. Hij is met de beheerder naar de dokter geweest en die heeft hem behandeld. In een super trof ik het echtpaar de Wit uit Ysselsteyn. Even mee gepraat; zij fietsten ook naar SdC. Voor de rest van de middag en avond; rustig aan, wat rondkijken, de was doen, terrasje pakken en lekker eten. Op tijd naar bed. 's-Nachts heeft het heel hard en langdurig geregend maar toch goed geslapen.

#### Maandag 6 juni Castrojeritz - Sahagun 86 km.

De tent zeiknat ingepakt en na het ontbijt met droog weer aangefietst. Vlakke en rechte wegen door glooiend landschap. Veel voetgangers onderweg. Rustig doorgefietst en op tijd van de fiets. Jan W kon goed meekomen en heeft weinig last van zijn uitslag. Zo'n 20 km voor Sahagun begon het licht te regenen. Heb een **hostal in Sahagun** opgezocht. Heerlijk gedoucht en de natte kleren opgehangen. Daarna heerlijk gaan eten. Het heeft die avond en nacht flink doorgeregend dus al met al een goede keus om hier te overnachten.

#### Dinsdag 7 juni Sahagun - Leon 67 km.

Na het ontbijt in lichte regen aangefietst. Vlakke wegen met weer veel pelgrims te voet. Rond de middag werd het droog. Rustig doorgefietst op rechte eentonige wegen. Onderweg veel ooievaarsnesten tegengekomen. In Leon aangekomen begon het weer te regenen. De tent zit nog steeds zeiknat achter op de fiets en die wordt vandaag niet meer droog. Dus maar weer een **hostal** opgezocht. Leon bezichtigt, mooie kathedraal en een mooi gebouw van Gaudi. Daarna lekker gegeten.

#### Woensdag 8 juni Leon - Hospital-de-Orbigo 44 km.

Na een goed ontbijt en prima fietsweer door boerenland. Ook hier weer bijna geen dorpen en voorzieningen. Een stuk route op zandwegen door een troosteloos stukje land. Ook hier betonnen beekjes die het water door het land transporteren. Als je hier iets gebeurt heb je echt een probleem. Helemaal niets aan leven. Op de kerktoren van Villar de Mazarife minstens 3 ooievaarsnesten. Mooi om te zien. Na lange eenzame boerenwegen komt Hospital in zicht. Een klein dorpje met 2 heel mooie refuges en een prachtige oude Romeinse brug. Echt bijzonder mooi en goed onderhouden. Eindelijk weer op een camping. Het weer is nog steeds prima en als ik het tentje opgezet heb is hij zo droog. **Camping Don Suero** is een fijne camping en er staan ook nog 3 Belgische SdC- fietsers. Voor €8,- heerlijk uit gegeten.

#### Donderdag 9 juni Hospital-de-Orbigo - Rabanal 44 km.

Vandaag begint het klimmen weer. Dwars door de montes de Leon. Na een moeizaam begin wordt de conditie weer als vanouds. Tot Astorga glooiend. Hier geluncht en inkopen gedaan. De stad even doorgelopen. Ook hier een gebouw van Gaudi en een kathedraal. Mooi om te zien. Na Astorga begint het klimmen.

In een langgerekte kilometerslange klim in een mooi berglandschap fiets ik Rabanal binnen. Er is geen camping maar ik kan mijn tentje tegenover een **alberque op een weitje** neerzetten. Ik mag gebruik maken van de faciliteiten van de alberque. Na het tentje opzetten en douchen is een pilske overheerlijk. Ook in de alberque lekker warm gegeten. Kennisgemaakt met Thomas en Iris aus Frankfurt. Leuk stel die ik tot SdC regelmatig tegenkom. Heerlijk geslapen.

#### Vrijdag 10 juni Rabanal - Vilela 65 km.

Prima geslapen. Vandaag de grote dag. Naar de top van de Cruz de Ferro op 1500 meter Manjarin op 1450 meter en de Iragopas op 1510 meter. Vanuit de slaapzak meteen 6 km bergop. Geen stukje plat of naar beneden. Volop in de pedalen! Het landschap is, net als gisteren, prachtig. Heuvels, bergen, bomen en erg veel bloeiende brom. Geen auto's, brommers en andere fietsers. Af en toe een wandelaar in deze uitgestrekte omgeving. Hoe dichterbij de Cruz de Ferro nader; des te meer voetgangers ik tegenkom. Ook een paar mountainbikers zijn onderweg. Zij fietsen over het traject van de lopers. Op de top is het redelijk druk. Volgens de traditie leggen alle pelgrims een

steentje boven bij het kruis. Eentje dus niet....Dan begint de afdaling. Van 1500 meter naar 540 meter over smalle wegen die niet al te best zijn. Veel bochten, geen vangrails maar ook helemaal geen tegenkomend verkeer. Even Manjarin aangedaan. De alberque was in de rotsen en er was een mis of zoiets aan de gang. Heel apart. Daarna verder naar beneden. Halverwege kopje koffie in Acebo. Klein dorpje met kleine huisjes met allen een balkonnetje aan de voorkant en een trap aan de buitenkant. Is eigenlijk maar een straat. Dan nog meer dalen. Prachtige panorama's; slingerende weg die wel iets breder en beter wordt. Het is 19 kilometer dalen en zeer de moeite waard; spectaculair !!

Na lang zoeken een camping gevonden zo'n 4 km buiten de route. In Vilela is een **camping Y Pesca el Brejeo**. Camping compleet onderkomen maar wel een smoezelig restaurant. De 3 Belgen waren er al en wij kwamen met z'n 4'en aan. Wim uit Driel was ook onderweg naar SdC. Verder geen gasten. Met de campingbaas afgesproken dat wij met 7 mensen zouden dineren. Prima diner, goed glas wijn en een perfecte sfeer en dat voor € 10, =. Het was toch wat later geworden als anders....

#### Zaterdag 11 juni Vilela - Triacastela 65 km.

Na een uitgebreid Spaans ontbijt vandaag de zwaarste etappe. Ruim 33 km bergop. Na 18 km begon de klim en toen was het ieder voor zich. Moeder en dochter uit Zuphen gepasseerd; Iris en Thomas ook. Jan W idem. Wim niet meer gezien en de Belgen bleven achter mij. Ik had vandaag een topdag. Zou dat aan de (hoeveelheid) wijn van gisteren liggen? In een meer dan prachtige omgeving, alleen maar bergop tot 10% stijging, geen verkeer, prima weer en geen wind. Erg uniek. Toppie!! Hoogste punten Alto do Cebreiro 1300 meter en Alto San Roque 1270 meter. Mooi gerestaureerd dorpje is Cebreiro. Mooi kerkje waar ik dan ook een stempel heb opgehaald. Moe maar voldaan mijn tentje opgezet op een **veldje** bij een **alberque**. Op een terrasje enige versnaperingen tot mij genomen om het vochtgehalte op peil te brengen. Na het douchen naar het dorp gelopen en warm gegeten. Het was erg matig wat er op het bord lag....

#### Zondag 12 juni Triacastela - Portomarin 48 km.

Erg goed geslapen. Om 5 uur vertrokken de eerste wandelaars al. Dus vanaf 5 uur niet meer geslapen. Heuvelachtig gebied met enkele pittige klimmen. Een "smerige" etappe. Veel wandelaars en steeds meer mountainbikers. Deze komen voornamelijk uit Spanje zelf. Opvallend is dat je van de wandelaars totaal geen last hebt. De fietsweg en de wandelweg lopen parallel zonder elkaar te "raken". In het dal zie je een brug over een stuwmeer. Aan de andere kant ligt Portomarin. Tentje opgezet op **camping Santa Marina**. Ook hier geen volk.

Goed sanitair en een perfect restaurant. De was gedaan en wat gedronken. Om 8 uur aan tafel met moeder en dochter uit Zuphen die inmiddels ook aangekomen zijn. Goed eten maar wel erg doordrenkt met olijfolie.

Wellicht een combinatie van vermoeidheid, ontwenning van roken, alcohol en olijfolie ben ik ziek geworden. Overgeven en je voelen als een natte krant.

#### Maandag 13 juni Portomarin - Palas de Rei 28 km.

Hondsberoert, slap als een pier, geen ontbijt. Geen beste start van een fietsdag in de miezelregen en veel klimwerk. Bovendien durfde ik niet te hoesten of te niezen i.v.m. de continentieproblemen.

Na zo'n lamlendige lange ochtend om 2 uur in **pension Barcelona** in een heerlijk bed gekropen en bij proberen te komen. Nog wel gedoucht maar niets meer gegeten. Gelukkig wel goed geslapen. Een dag om snel te vergeten.

#### Dinsdag 14 juni Palas de Rei - Arzúa 38 km.

Na een matig ontbijt maar wel uitgerust weer de fiets op. Het gaat stukken beter als gisteren maar het houdt niet over. De etappe van vandaag is erg heuvelachtig. Nauwelijks vlakke wegen; alleen maar op en af. Het staat niet zo in het boekje maar hij vreet wel aan je conditie. In Arzúa geen camping. Zo'n 4 km van de route wel. Maar wel 4 km bergaf. Op een veldje bij een kantine was er een mogelijkheid voor een tentje. Op een kilometer is een erg mooie alberque en daar was het goed toeven. Niet veel gegeten maar het bleef gelukkig binnen. Op tijd naar bed en hopen dat het morgen beter gaat. Slecht geslapen vanwege herrie in kantine.

Blijf een beetje bang voor niezen en hoesten.....

#### Woensdag 15 juni Arzúa - Santiago-de-Compostela 43 km.

Bij het opstaan voel ik dat ik nog niet de oude ben. Diaree en slap.

Een beetje gegeten en weer de fiets op. Weer erg heuvelachtig en veel pelgrims te voet. Maar het gaat steeds beter. De laatste loodjes voor SdC zijn spreekwoordelijk zwaar. Je ziet en voelt dat het eindpunt steeds meer in zicht komt. Met een miezerige regen fiets ik SdC binnen en om 3 uur haal ik mijn Compostelaat op bij het pelgrimsbureau naast de kathedraal.



Mijn einddoel is gehaald en dit stemt tot veel tevredenheid en nog meer trots.

Na een eerste indruk van SdC fiets ik weer bergop de stad uit naar **camping Cancelas**. Een winderige stadscamping hoog boven de stad en een bouwput voor de deur en met veel gasten en alles is erg duur. Bij het opzetten van de tent breekt een van de stokken. Provisorisch gemaakt maar dat houdt het wel.

Na het douchen en warme maaltijd voel ik me weer bijna de oude.

#### Donderdag 16 juni rustdag Santiago-de-Compostela.

Na een goede nachtrust met de bus naar de stad. Met Egbert en JanW door de stad gewandeld en de kathedraal van buiten en van binnen heel goed bekeken. Wat een pracht en praal. Bij elke ingang zaten mensen te schooien om geld. Indrukwekkend is inderdaad het grote wierookvat wat met een grote slinger de kathedraal door gaat. Ook de devotie van menigeen maar ook de kitsch van het geheel maakt het bijzonder. Tussen de middag wat gegeten en gedronken. Ik weet nu ook dat Aggie, en de vrouwen van Egbert en JanW, vrijdag aan zullen komen en zullen overnachten in **pension Girasol**. Ik loop naar Girasol toe en boek een kamer voor vannacht. Ik ga met de bus terug naar de camping en breek mijn handeltje af. Ik gooi mijn tent, slaapmat en slaapzak in de container en fiets met wat er over is terug naar Girasol. Zet mijn fiets op de binnenplaats en neem mijn intrek op kamer 301. Heerlijk in de douche en in alle luxe genieten van het aanwezige comfort. Afgelopen nacht was dus mijn laatste nacht in een tentje op een camping.

#### Vrijdag 17 juni vrije dag in Santiago-de-Campostela.

Heerlijk geslapen, fantastisch ontbijt aan een tafeltje. Kaarten gekocht, geschreven en op de bus gedaan. De stad verder bezichtigd, de kathedraal bekeken en een mis bijgewoond. Ook het beeld van Jacobus aangeraakt. Binnenkomende pelgrims aanschouwen en mensen geobserveerd. Ook vandaag sta ik versteld van wat de mensheid gemaakt heeft van zo'n pelgrimstocht. Commercie, pracht en praal, uit de hand gelopen toerisme. Weinig nederigheid, boetedoening en eenvoud. Gewoon geld verdienen zoals overal maar dan wel met een religieus tintje. Toch een gegeven om even bij stil te staan. Santiago is niet het doel; het doel is de weg er naar toe en hoe je dit beleeft. Zo loop en zit ik te mijmeren. Ik heb misschien wel te veel lege tijd om zo te denken. Zat ik maar weer op de fiets.....Om een uur of 8 ontmoet ik na bijna 6 weken weer mijn Aggie. Het is heerlijk om haar weer te zien. Je weet meteen wat je gemist hebt. Maar ik realiseer me ook dat ik deze weken niet gemist zou willen hebben. Dus ben ik toch ene gelukkige mens.

#### Zaterdag 18 juni Santiago-de-Compostela.

Na een goede nachtrust en een prima ontbijt zullen Egbert, JanW en ik voor de vrouwen in SdC aankomen. Egbert en JanW zijn op de camping gebleven en JanW weet niet dat zijn vrouw er is.

Op de fiets komen we aan op het grote plein voor de kathedraal en worden door de vrouwen uitbundig verwelkomt. Foto's worden gemaakt, medailles worden aan de mannen gehangen. Een mooi schouwspel in een mooie ambiance.

Fietsen ingeleverd bij UPC voor transport naar huis. De rest van de dag met z'n allen rustig door SdC gewandeld en ontspannen geterrast en heerlijk gegeten.

#### Zondag 19 juni Santiago-de-Compostela.

Gezamenlijk ontbeten en met z'n allen naar de stad. Om half 12 naar de mis in de kathedraal. Helaas ging het wierookvat niet aan de slinger. Wel indrukwekkend; een overvolle kerk met veel toeters en bellen. Echt RK.

Na de mis wat gedronken en geluncht en met een toeristentreintje door SdC.

Nog wat door de stad geslenterd en heerlijk gedineerd. Was gezellig en een beetje op tijd naar bed want morgen is het vroeg dag.

#### Maandag 20 juni terugreis naar huis.

Om 6 uur op en met de taxi naar het vliegveld. Daar wat gegeten en om 9 uur naar Barcelona. Vandaar naar Amsterdam en vervolgens met de trein naar Oostrum. Het laatste stukje met de auto naar huis. Het was een mooie reis maar wel vermoeiend. Om half 8 waren we op het Lamersveld en het huis was buiten en binnen versierd. De kinderen en kleinkinderen heetten ons welkom thuis. Het was erg gezellig en kwam er een einde aan een geweldig avontuur.

Wat is er van de uitgangspunten/ doelstellingen uitgekomen?

**Zoveel mogelijk alleen fietsen:**

Je kunt redetwisten wat zoveel mogelijk is.

Voor mij heb ik die doelstelling absoluut niet gehaald. Achteraf heb ik te passief gehandeld ( aangepast aan de situaties/mensen ) om deze doelstelling te halen. Een goed leermoment voor een volgende reis.

**Stoppen met roken:**

Door het veel alleen fietsen in Frankrijk en het alleen zijn op de campings ben ik op 31 mei gestopt. Nu, 14 november, hoop ik te kunnen zeggen dat mij dit wel gelukt is.

**Ongeveer 12 kg afvallen:**

Ik begon de reis op 3 mei en woog toen 96 kg. Toen ik terugkwam waren er dat nog 83 kg. Nu, 14 november, weeg ik 86 kg. Ik heb mijn eet/bewegingsritme gevonden en hoop dit gewicht vast te houden. Ik ben tevreden.

**Geen datum plannen wanneer in Santiago aankomen (vrijheid/blijheid):**

Doelstelling gehaald. Geen moment gehad/gevoeld dat ik op moest schieten.

Het gevoel opgejaagd te worden heb ik 6 weken niet gehad.

**Zoveel mogelijk zelf koken en op campings overnachten:**

Tot aan de Spaanse grens is mij dat helemaal gelukt. Alleen maar overnacht op campings en een paar keer uitgegeten. Vanaf de Spaanse grens met Egbert en JanWierts meegefietst en zij hadden helemaal niets bij zich om zelf iets te koken. Ik heb mij aangepast. Bij het ontbijt, lunch en diner was dat buiten de deur eten. Dit is gebeurd en, net als bij het alleen fietsen, een leermoment voor een volgende keer.

Het 4 keer slapen in hotels e.d. was noodzakelijk. Slecht weer, geen camping en ziekte waren de reden hiervoor.

Al met al ben ik tevreden met het resultaat.

**Wat is mijn gevoel achteraf?**

Waar ik precies aan begon was me uiteraard niet geheel duidelijk. Nog nooit had ik een dergelijke tocht ondernomen. Veel en lang fietsen heb ik nooit gedaan. Ik had mij wel goed voorbereid, zowel qua info als training, Maar dan nog.

Tot aan de Franse grens waren de wegen nog vlak. Daarna werd het steeds glooiender, heuvelachtiger en tot slot bergachtiger. Veel klimmen en dat viel m.n. in het begin erg tegen (had hier niet op getraind). Korte klimmetjes van 3% tot 7% maar wel veel achter elkaar is echt vermoeiend. Het onbekende Spanje was erg zwaar. Op de Meseta na was het voornamelijk klimmen en dalen. Beklimmingen tot 12% is geen makkie. Op de zware etappes kun je je mentaal goed voorbereiden. In het boekje wordt dit ook nadrukkelijk vermeld. Maar de dagen die niet als zodanig beschreven staan zijn ook zwaar en dat kan je opbreken. Gelukkig was ik toen in een goede conditie.

Verder viel mij tegen dat er zo ontzettend weinig pelgrims per fiets onderweg zijn. Ik heb veel eenzame stukken in Frankrijk gehad. Ook op meerdere campings was ik (bijna) alleen. Ook in Spanje zeer weinig fietsers. Wel erg veel wandelaars. Ik heb het geluk gehad dat ik, op een paar buitjes na, met droog weer heb kunnen fietsen. Dat is erg plezierig maar ook uniek. De boekjes van Clemens Sweerman zijn perfect. In de grote steden is het soms moeilijk om de route weer op te pakken nadat je daar overnacht hebt.

Ik heb er bewust voor gekozen om geen GPS te nemen. Ik ben meer van het papier al hoewel ik mensen tegengekomen ben die zich wel op GPS verlieten en erg tevreden waren. Dus .....

De reis is mij zo goed bevallen dat ik voor 2012 mij alweer aan het voorbereiden ben . Het werkt verslavend.

Venray, 14 november 2011.

Herman Kusters.